

Helligtrekongers søndag (1. tekstrække) 4. januar 2015 kl. 10.00 i Ugerløse Kirke

Prædiken

Da jeg var barn boede jeg lige ved siden af Gribskov, og jeg elskede at lege i skoven, jeg kunne fx forestille mig at jeg var en indianer, eller en prinsesse på flugt fra min onde stedmor. Og jeg er sikker på I har lignende minder fra jeres barndom, minder om fantasifulde lege, hvor et lommetørklæde bliver til en fin kjole, eller en gren til et mægtig sværd, hvis ikke så skal I bare læse Steen og stoffer.

Som voksne har vi en tendens til ikke kun at holde om med at lege men også at holde op med at bruge vores fantasi, i hvert fald ikke åbenlyst.

Men det er en skam, ikke mindst fordi det at lege gør os glade og kreative men også fordi vores fantasi på mange måder er lige så vigtig som vores evne til at tænke logisk og fornuftigt.

Fantasi betyder at lave billeder, og vi skal bruge vores fantasi ikke kun for at forstå hinanden, men også for at forstå Gud.

Prædiken i dag skal handle om det fantasifulde og magiske. Men inden jeg går i gang med det vil jeg lige teste jeres fantasi og kreative tænkning. En af de lege jeg holder meget af og som jeg ofte bruger er gæt og grimasser. Så nu skal I gætte hvad jeg viser jer her:

Hellige tre konger.

Jeg ved ikke om I ved det men meget af det vores kirkelige tradition bygger faktisk på fantasi. Det betyder langt fra det ikke er sandt, men det betyder at biblen handler om visdom mere end om videnskabelig fakta.

Lad mig give jer et par eksempler, vi ved alle sammen af evangelierne er skrevet af Markus, Matthæus, Lukas og Johannes, men faktisk er det ikke noget vi ved i videnskabelig forstand, det er noget kirkefædrene har gættet sig frem til.

Et andet eksempel, et af de mest kendte citater fra Luther, handler om at Luther bliver spurgt hvad han ville bruge sin dag til hvis det var den sidste før domme dag. Og Luther svarer: Han ville plante et træ. Men faktisk er det slet ikke et citat fra Luther, det kommer fra en tysk andagtsbog.

Så lad mig spørge jer: **Hvor mange vismænd kom og besøgte Jesus?**

I siger tre, men hvor står det at der var tre vismænd? det står ikke nogen steder i biblen, grunden til at man siger der var tre, var fordi der var tre gaver.

Lad mig prøve en anden, **ved I hvad de tre vismænd red på?**

Mange siger kameler, hvis man ser et billede af de vise mænd ridder de altid på kameler, men det står hellere ikke nogen steder. Vi får afvide de kommer fra Øst, sandsynligvis fra babylon i det gamle Persien, måske har de hørt om jødernes konge fra Daniels bog, for de var jo i Babylon at jøderne var i eksil og Daniel blev kongelige rådgiver. Hvis de kom fra Babylon har de sandsynligvis reddet på arabiske heste.

Et sidste spørgsmål. **Hvornår ankom de vise mænd til Josef, Maria og Jesus?**

Mange ville sige de kom julenat. Men det er faktisk ret usandsynligt, i idet stykke jeg lige har læst står de kommer til et hus. Det er ret sandsynligt at Maria er blevet i stalden i 40 dage, det var nemlig jødisk skik at en kvinde var uren i 40 dage efter fødslen, og derefter har familien reddet til Jerusalem for at fremstille Jesus i templet og ofret. Så måske er det rettere i et hus i Jerusalem at de vise mænd har besøgt Jesus.

Og så er det det med stjernen. Var det en stjerne, eller en komet, eller planeter som mødes? En ting er klart, det har næppe været en stjerne som vi kender dem, for vi hører i teksten i dag at stjerne står i øst, og at de vise mænd kommer fra øst og stjernen derefter leder dem mod vest til Jerusalem og til sidst mod syd i Betlehem. Der findes ingen stjerner som bevæger sig fra øst til vest til syd. Så var det en stjerne?

Der er andre som mener det ikke var en stjerne men rettere Guds herlighed som vi hører om i 2. mosebog, at Guds herlighed ledte israelitterne i ørkenen. At stjernen var Guds tilstedeværelse, Guds lys. En anden ting er spørgsmålet om hvem der faktisk kunne se stjernen, var det kun de vise mænd?

Vi hører ikke om at de skriftkloge i Jerusalem kan se stjernen, vi hører at de ved at Jesus skal komme fordi de kan læse det i det gamle testamente. Hvad kunne meningen være med at det måske kun var de vise mænd som så stjernen?

Hvem er de? Og er de er særlig udvalgte?

Ja ifølge Origenes fra Alexandria som levede i 250 [e.kr.](#) og som er en af vore kirkefædre, var de vise mænd tre repræsentanter for de tre kendte verdensdele, nemlig Europa, Asien og Afrika, det er grunden til at en af de vise mænd altid er en sort mand. Så for Origenes handlede det måske om at vise at Jesu var for alle, ikke kun for jøderne.

I biblen hører vi at de tre vise mænd er magere, altså magikere, det betyder de har tilhørt den højeste del af samfundet, det har været kongelige rådgivere, som vidste noget om astrologi, magi og det guddommelige.

De har sandsynligvis været velhavende for deres gaver er dyre gaver. Guld var for konger og guder, røgelse blev kun brugt i templer, i det gamle testamente hører vi at kun præster må lave røgelse og brænd det af i templet, hvis nogen anden gør det så betyder det dødsstraf. Og Myrra var et fornemt udtræk som blev brugt i parfume, til balsamering og måske var der også myrra i det bæger Jesus fik da han hang på korset, for myrra betyder bitter. Man siger ofte at Guldet viser at Jesus var konge, at røgelsen viser han er Gud og at myrraen henviser til hans død på korset.

Men tilbage til de vise mænd, vi ved ikke præcist hvem de var, vi ved hellere ikke præcist hvad der blev af dem, nogen mener de blev døbt af disciplen Thomas i Indien 40 år efter Jesus fødslen og at de siden virkede som præster i den tidlige kirke og døde i Armenien og at deres rester først kom til Jerusalem og siden til domkirken i Køln hvor man kan se dem den dag i dag.

Andre har endda stillet spørgsmålstejn ved om de nu var vise mænd, kunne det ikke være 3 vise kvinder? Nogle siger at hvis det nu havde været vise kvinder, så havde de 1. spurgt om vej, 2. kommet til tiden. 3. gjort rent i stalden og 4. hjulet til med fødslen. Det var altså en joke!

Jeg ved ikke hvem de vise mænd præcist var eller om det kun var dem som kunne se stjernen, men jeg ved at de søgte efter Jesus. Det kan måske lyde ret indlysende, men det er det faktisk ikke, vi hører i teksten at hele Jerusalem havde hørt at en konge skulle fødes, men vi hører ikke om nogen som faktisk går ud og søger efter ham.

Mange hører om Jesus, men få søger ham. Det kan vi vel også sige i dag.

Jeg tror derfor at det som gjorde de vise mænd til noget særligt, grunden til de kunne se stjernen var fordi de søgte Jesus.

Det menneske som virkelig vil finde Jesus finder ham, Gud vil lede det menneske, især hvis vi søger ham med ihærdighed. Og det gjorde de vise mænd, hvis de kom fra Babylon så rejste de næsten 1300 km på hest eller kamel.

Den som søger vil finde.

Der findes en historie om en gruppe blinde som ville møde Buddha, de rejser til den by hvor han bor, men netop som de når frem er han rejst, de rejser dertil hvor han er taget hen, og på vejen bliver de berøvet alle deres ejendele, men endelig når de frem, kun for at få af vide at Buddha er rejst hjem igen, og sådan vandrer de frem og tilbage 7 gange uden at finde Buddha. Til sidst hører Buddha om denne gruppe nu fattige og trætte blinde som har søgt så længe og han bliver hvor han er og venter på dem, og endelig mødes de, og Buddha skænker dem alle synet igen.

Jeg kan godt lide denne historie, fordi den fortæller os at hvis vi bliver ved at søge, søge Gud, søge visdom så vil vores øjne bliver åbnet og vi vil se, se Guds Herlighed. Amen.